

DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIJDING



*Uw goede Geest leide mij
op het veilige pad*

Beste Vrienden,

Dáár leven we naar toe naar het Pinksterfeest.

Zelig Pinksterfeest

Wij doen het samen met u, biddend en bezinnend.

De tekst op de voorkant zegt ons dat de Geest ons leiden kan op het veilige pad. Wat een bemoedigende tekst! Wie zoekt er niet naar veiligheid? Wat is het een weldaad als je zeggen kunt: hier voel ik me veilig, of: op deze weg ben ik veilig. Als je zeggen kunt: bij die persoon voel ik me veilig, of als je hoort dat er gezegd wordt: bij jou voel ik me veilig. Toch is het vaak zoeken om veiligheid te vinden en je vraagt dan om raad. Daarom gaan we naar de Raadgever bij uitstek, de Heilige Geest. Hij kan ons de veiligheid brengen waar het mensenhart naar hunkert. Je moet je eerst veilig voelen bij God en daarheen wijst niet ieder je de weg.

De Geest komt echter niet altijd met 'pinkstergedruis' en er is stilte nodig om zijn fluisteren waar te nemen.

Die stille momenten zijn kostbaar. Wij ontdekken dan ook hoeveel moois er naar boven komt en dat maakt ons zo dankbaar.

Zoals ieder jaar bereiden we ons met de kerken en veel mensen op Pinksteren voor. Onze gebedsnovenedagen zijn u bekend. Wij vertrouwen erop dat de Heilige Geest een veilige weg is om ons tot die veiligheid te brengen, die voor ieder weer anders is. Dat wij ons veilig mogen weten door Hem en dat we ook mensen mogen worden die veiligheid kunnen bieden aan anderen.

Uit ervaring weet u zelf het beste hoe groot de nood is aan veiligheid en geborgenheid.

Op de volgende bladzijde staan enkele voorbeden die u met uw eigen gedachten kunt aanvullen.

De gebedsdagen trekken we door in de maand juni, gewijd aan het H. Hart van Jezus.

Dat het voor u en heel het 'Godsvolk onderweg' van-de-Geest-gevulde dagen mogen worden, die uitmonden in een

wensen en bidden wij u van harte toe!

Met warme pinkstergroeten,

De zusters van het Klooster Cenakel, Utrecht

VOORBEDEN —

Heer Jezus, wij bidden:

Dat allen die zoeken naar de diepere zin van het leven geraakt mogen worden door de Geest die alles nieuw kan maken.

Dat het motto '**geloven gaat verder**' door uw Geest in ons mensen, vooral in jongeren, zichtbaar mag worden.

Dat het Licht van de H. Geest het duister in onze samenleving mag doorbreken.

Dat de kerken tot die eenheid mogen komen waarom U zelf zo vurig gebeden hebt.

Dat de H. Geest jongeren blijft trekken om dienstbaar te zijn in uw kerk als priester, religieus of op andere wijze en zo ook velen nabij te zijn die op hun weg komen.

Ten slotte leggen wij u voor het lief en leed van al uw mensen en bidden bijzonder voor hen die door de oorlog en rampen zo zwaar getroffen zijn. U kent ze allen bij hun naam. Wij bidden: **Luister Heer** en ontferm U over hen en over ons allen.

Klooster Cenakel
St. Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
Tel.: 030 243 51 67



IBAN: NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl