

Heilige Maagd Maria: Ster van Hoop en Vertrouwen



Bid voor ons !



**DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIJDING**

Beste Vrienden,

Zoals ieder jaar is het briefje dat wij u in deze tijd schrijven aan Maria gewijd. Wij vieren immers het feest van Maria Tenhemelopneming en 22 augustus Maria Koningin. Verder gedenken wij 8 september Maria's geboortedag en 15 september Maria's Smarten. Hoogtepunten in haar leven waarbij wij dankbaar stils taan.

Wij danken Maria voor de verlossende genade die zij voor de wereld afsmeekt en voor haar moederlijke bescherming voor ieder van ons. Vooral de belevingsplaatsen getuigen daarvan, ook in onze tijd.

Wij sluiten ons aan bij Maria's gebed om de zo vurig verlangde vrede voor de wereld en om een vredig leefklimaat in de kleine wereld om ons heen.

'De hoop zal niet worden beschaamd (Rom. 5, 5). In het licht van deze hoop, bemoedigde de apostel Paulus de christelijke gemeenschap van Rome.

Woorden van de Heilige Bernardus over Maria

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Gebed tot Maria (van paus Benedictus XVI)

Heilige Maria, Moeder van God, U hebt aan de wereld het ware Licht geschonken: Jezus Uw Zoon, Gods Zoon. U hebt U zelf geheel en al aan de roeping van God overgegeven. U bent zo tot bron geworden van de goedheid die uit Hem stroomt.

Laat ons Jezus zien. Breng ons bij Hem. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en bronnen van levend water te midden van een dorstende wereld.

Klooster Cenakel
St. Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
030 243 51 67

IBAN:NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



Hoop is ook de centrale boodschap van het aanstaande Jubeljaar, dat volgens een oude traditie elke vijftienvintig jaar door de paus wordt afgekondigd. Ik denk aan alle pelgrims van hoop die naar Rome zullen komen om het Heilig Jaar te vieren en aan degenen die niet in staat zullen zijn naar de stad van de apostelen Petrus en Paulus te komen en die het in hun lokale kerken zullen vieren. Moge het Jubeljaar voor iedereen een moment zijn om de Heer Jezus, de deur van ons heil, oprecht en persoonlijk te ontmoeten. Hij is onze hoop, en het is de opdracht van de Kerk om Hem altijd, overal en aan iedereen te verkondigen.'

Spes non confundit (Pauselijke bul)

Wij nemen dit alles op in ons dagelijks leven. Vanzelfsprekend kunt u er uw eigen intenties bij insluiten. Als wij op Maria vertrouwen mogen wij alles van God onze Vader verwachten. Ook in de oktobermaand nemen wij deze beden op in het rozenkransgebed. Bidt u met ons mee?

Met hartelijke groeten,

De zusters van het Cenakel Utrecht