

Vernieuw Gij mij o eeuwig licht.
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een Geest van licht, zo klaar als Gij,
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg, die U behaagt.

Wees Gij de zon Van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht!

den Besten/ 16^e eeuw

Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
030 2435167

IBAN: NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



Veni

Sancte Spiritus

Pinksteren 2023

Beste vrienden,

Bij het laatste avondmaal spreekt Jezus tot zijn leerlingen over het werk van de heilige Geest. (Joh. 14, 23-29). Hij doet een belofte: “de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Joh. 14, 26). Nu het ogenblik van het kruis nadert, verzekert Jezus de apostelen dat zij niet alleen zullen blijven: de Heilige Geest, de Paracleet, zal altijd met hen zijn, Hij zal hen steunen in de zending om het Evangelie in de hele wereld uit te dragen. In de oorspronkelijke Griekse taal, betekent “Paracleet”, degene die *naast iemand gaat staan, om te steunen en te troosten*. Jezus keert terug naar de Vader, maar blijft zijn leerlingen onderrichten en animeren door de werking van de Heilige Geest.

Hij zegt het zelf: “Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb”, dat wil zeggen ten volle doen begrijpen en aansporen om het onderricht van Jezus concreet in praktijk te brengen. En dat is tevens de zending van de Kerk, die dit waar maakt door een waardevolle levensstijl, die gekenmerkt wordt door bepaalde vereisten : in de Heer geloven en Zijn woord onderhouden; volgzzaam zijn aan de werking van de Geest die de verrezen Christus voortdurend levendig aanwezig brengt; Zijn vrede aanvaarden en ook het getuigenis dat van Hem moet

gegeven worden in een houding van openheid en ontmoeting met de andere. De Heer nodigt ons vandaag uit ons hart te openen voor de gave van de Heilige Geest, opdat Hij ons zou leiden op de werkerterreinen van de geschiedenis. Dag na dag onderricht Hij ons in de logica van het Evangelie, de logica van liefde die aanvaardt, door ons alles te leren en in herinnering te brengen al wat de Heer ons gezegd heeft.

Moge Maria, die wij vereren en tot wie wij in deze meimaand met bijzondere devotie bidden als tot onze Hemelse Moeder, moge Zij de Kerk en heel de mensheid altijd beschermen. Dat Zij die met een nederig en moedig geloof, ten volle met de heilige Geest heeft meegewerkt voor de Menswording van Gods Zoon, ons ook helpen om ons door de Vertrouster te laten onderrichten en leiden, opdat wij het woord van God zouden aanvaarden en er met ons leven van getuigen. *Paus Franciscus 26 mei 2019*

**Wij wensen en bidden ook u van harte
deze kostbare gave van de heilige Geest toe.**

In de noveen vóór Pinksteren bidden wij heel bijzonder voor al uw intenties. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?

Een inspirerend vreugdevol Pinksteren!

Met hartelijke groeten,

de zusters van het Cenakel in Utrecht