

Gebed tot Jezus Christus

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, verblijd mij.
Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden.
Tegen de boze vijand bescherm mij.
In het uur van mijn dood, roep mij
en laat mij tot U komen,
om met uw heiligen U te loven
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.



*... Geef,
dat door zijn lijden en kruis
ook voor ons eens
aanbreekt
de dageraad
van de verrijzenis...*

Het paasmysterie, fundament van bekering

Veertigdagentijd 2023

Beste vrienden,

‘De vreugde van een christen komt voort uit het luisteren naar en het ontvangen van de Blijde Boodschap van de dood en de verrijzenis van Jezus: het kerygma. Het vat het mysterie samen van een liefde “die zo werkelijk, zo waar, zo concreet is dat zij ons een relatie biedt vol oprechte en vruchtbare dialoog (Christus vivit, 117). Wie gelooft in deze boodschap wijst de leugen af volgens welke ons leven uit onszelf zou voortkomen, terwijl het in werkelijkheid wordt geboren uit de liefde van God de Vader, uit zijn wil om leven in overvloed te geven (vgl. Joh. 10, 10)

In deze Veertigdagentijd zou ik daarom aan iedere christen willen voorleggen, dat wat ik al heb geschreven aan de jongeren in de apostolische exhortatie Christus vivit: “Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld. Aanschouw zijn bloed, met zoveel liefde vergoten, en laat je daardoor reinigen. Zo zul je steeds opnieuw herboren kunnen worden” (nr. 123). Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het verleden: door de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het ons mogelijk met geloof naar het vlees van Christus in zeer veel lijdende mensen te kijken

en dit aan te raken. De ervaring van de barmhartigheid is immers alleen maar mogelijk “van aangezicht tot aangezicht” met de gekruisigde en verrezen Heer, “die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij”. (Gal. 2, 20). Een dialoog van hart tot hart, van vriend tot vriend. Nog voor dat het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen bidt immers in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Laten wij ons in deze gunstige tijd daarom laten leiden zoals Israël in de woestijn (vgl. Hos. 2, 16), zodat wij uiteindelijk naar de stem van de Heer kunnen luisteren en die dieper in ons en met een grotere beschikbaarheid laten weerklinken. Hoe meer wij ons bij zijn Woord laten betrekken, des te meer zullen wij erin slagen zijn belangeloze barmhartigheid voor ons te ervaren. Laten wij daarom deze tijd van genade niet tevergeefs voorbijgaan’.

Uit een Toespraak van Paus Franciscus voor de veertigdagentijd 2020.

De komende novenen, waarin ook uw intenties worden opgenomen, zullen worden gehouden, voor de volgende feestdagen: 20 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 9 april: Pasen.

Bid u weer met ons mee?

Van harte wensen wij u een goede en vruchtbare Veertigdagentijd, een opgang naar een

Zalig Paasfeest in vrede en vreugde.

Met hartelijke groet,

de zusters van het Cenakel in Utrecht