

Ik zing van ganser harte voor de Heer,
ben opgetogen om mijn God en Redder.
Want Hij had oog voor mij, zijn dienaar,
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.
Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.
En alle eeuwen stemmen met mij in,
de Heer is machtig en zijn naam is heilig.
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Wie honger hebben geeft Hij overvloed,
de rijken stuurt Hij heen met lege handen.
Altijd is Hij zijn woord nog trouw gebleven,
altijd bezorgd om Israël zijn dienstknecht.
Zo had Hij het beloofd aan onze vaders,
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.

Lukas 1, 46-56.



Magnificat

Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
030 2435167

IBAN: NL44INGB0000266075

www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



augustus 2022

Beste vrienden,

Op het hoogfeest van de Tenhemelopneming van de heilige Maagd Maria, toont het Evangelie ons het jonge meisje van Nazareth dat zich, na de boodschap van de engel, naar Elisabeth spoedt tijdens de laatste maanden van haar wonderbare zwangerschap. Als Zij bij haar aankomt, hoort Maria uit haar mond woorden die een deel geworden zijn van het Wees gegroet: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot' (Lc. 1, 42). Inderdaad, het grootste geschenk dat Maria aan Elisabeth – en heel de wereld – brengt, is Jezus die reeds in Haar leeft: van de Maagd heeft Jezus Zijn heilzending.

In het huis van Elisabeth en haar man Zacharias, waar voordien droefheid heerste omdat er geen kinderen waren, heerst nu vreugde door de komst van een kind: een kind dat de grote Johannes de Doper zal worden, voorloper van de Messias. En als Maria komt, loopt de vreugde over en jubelt het hart, want de onzichtbare maar reële aanwezigheid van Jezus geeft zin aan alles: aan het leven, het gezin, het heil van het volk ... aan alles!

Deze totale vreugde komt tot uiting door Maria's stem in het prachtige gebed dat het Evangelie van Lucas ons heeft overgedragen en dat men 'het **Magnificat**' noemt, naar het eerste woord ervan in het Latijn. Het is een lofzang aan God die grote dingen doet voor nederige mensen, onbekend in de wereld, zoals Maria zelf, zoals Haar man Jozef, en zoals ook de plaats waar zij wonen: Nazareth. God doet grote dingen door nederige mensen, want nederigheid is als leegte die plaats maakt voor God.

Het Magnificat bezingt de barmhartige en trouwe God, die Zijn heilsplan voltrekt met de kleinen en armen, met hen die in Hem geloven, die op Zijn Woord vertrouwen, zoals Maria. Vandaar de uitroep van Elizabeth: "Zalig zij die geloofd heeft" (Lc. 1, 45).

Door Jezus te brengen, brengt de Maagd Maria ons ook nieuwe vreugde, vol betekenis; Zij brengt ons een nieuwe bekwaamheid om de meest pijnlijke en moeilijke momenten gelovig te doorstaan; Zij brengt ons de bekwaamheid barmhartig te zijn, elkaar te vergeven, te begrijpen, te steunen.

Maria is een voorbeeld van deugden en geloof. Als wij vandaag naar haar opzien bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van haar weg op aarde, danken wij Haar. We vertrouwen aan haar toe de volken die overal ter wereld lijden onder natuurrampen, sociale spanningen of conflicten. Moge onze hemelse Moeder voor ons vertroosting verkrijgen en sereniteit en eensgezindheid in de toekomst!

Uit een toespraak van Paus Franciscus op 15 augustus 2017.

In ons noveengebed rond de komende Mariafeesten,

15 augustus: Maria Tenhemelopneming,

22 augustus: Maria Koningin,

8 september: Maria Geboorte,

15 september: Maria van smarten en in de rozenkransmaand oktober bidden wij ook voor u en al uw intenties. Wij wensen u een mooie en gezegende zomervakantie toe, als dat mogelijk is, in goede gezondheid.

Moge Maria, de Moeder van de Kerk, u steeds liefdevol beschermend en helpend nabij zijn.

Met hartelijke groet,

de zusters van het Cenakel in Utrecht