

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
Dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest,
heilige Geest.
Hij zal u leiden,
Weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U

Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
030 2435167

IBAN: NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl

**"VREDE WORDT VERSTERKT WANNEER WE
NIET VERGETEN DAT WE ALLEN
DEZELFDE VADER HEBBEN"**

Pinksteren 2022

Beste vrienden,

In het Evangelie hoorden wij de belofte van Jezus aan de leerlingen: "Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven" (Joh. 14, 16). De eerste Helper is Jezus zelf; de "andere", de Heilige Geest. Dierbare vrienden! Dierbare broeders en zusters. De Heilige Geest is neergedaald over Jezus in de Jordaan en is Zijn verlossingswerk begonnen om de wereld te bevrijden van zonde en dood. Vragen wij Hem ons hart *voor te bereiden* op de ontmoeting met onze broeders en de verscheidenheid van ideeën, talen, culturen en godsdiensten te overstijgen; vragen wij Hem heel ons wezen *te zalven* met de olie van barmhartigheid die de wonden geneest van fouten, onbegrip en tegenspraak; vragen wij Hem ons *te zenden* met nederigheid en zachtmoedigheid om veeleisende maar vruchtbare wegen naar vrede te zoeken. De verschillende tussenkomsten van de Heilige geest Geest maken deel uit van een harmonische handeling, van een uniek Goddelijk liefdesplan.

Vrucht van de Geest kaarten



© 2020 truewaykids.com

De zending van de Heilige Geest is namelijk harmonie te bewerken – Hij is zelf Harmonie – en vrede te brengen in de verschillende contexten en tussen verschillende personen of instanties.

En tenslotte, de Heilige Geest is Degene die zendt. Jezus is de Gezondene, vervuld van de Geest van de Vader. Gezalfd met dezelfde Geest zijn ook wij gezonden als boodschappers en getuigen van vrede. De wereld heeft een heel sterke behoefte aan boodschappers van vrede, getuigen van de vrede! De wereld heeft het nodig. De wereld vraagt ons vrede te brengen en om een teken van vrede te zijn!

Paus Franciscus. Internationale Stadion, Amman - Tijdens de reis door het H. Land 2014.

U en uw intenties worden, zoals elk jaar, ook nu weer opgenomen in onze novenen voor Pinksteren. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?

Wij wensen u van harte een inspirerend
en vredig Pinksteren toe.

Met hartelijke groeten,
de zusters van het Cenakel in Utrecht