

Goede Vrijdag

Heer Jezus, help ons om alle kruisen van de wereld in uw Kruis te zien:
het kruis van mensen hongerig naar brood en liefde;
het kruis van mensen die alleen zijn en verlaten, zelfs door hun kinderen en verwanten;
het kruis van mensen dorstig naar gerechtigheid en vrede;
het kruis van mensen die de troost van het geloof missen;
het kruis van ouderen die worstelen onder het gewicht en van eenzaamheid;
het kruis van migranten die gesloten deuren vinden en harten gepantserd door politieke berekeningen;
het kruis van onze zwakheden, van onze hypocrisie, van ons verraad, van onze zonden en van onze vele gebroken beloften;
het kruis van ons gemeenschappelijk huis dat ernstig verwelkt voor onze zelfzuchtige ogen, verblind door hebzucht en macht.
Heer Jezus, breng in ons de hoop op opstanding en op uw definitieve overwinning op alle kwaad en alle dood. Amen.

Paus Franciscus, Goede Vrijdag 2019



'Maar op de derde dag zal Hij verrijzen'



Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
030 2435167

IBAN: NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIJDING

Veertigdagentijd 2022

Beste vrienden,

Laten wij op onze tocht van veertig dagen op weg naar Pasen, Hem in herinnering houden die "zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis"

In deze tijd van bekering hernieuwen wij *ons geloof*, putten wij het "*levende water*" van de hoop en ontvangen wij met een open hart *de liefde van God*, die ons verandert in broeders en zusters in Christus. In de Paasnacht zullen wij onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.

De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven. De Veertigdagentijd *is een tijd om te geloven*, om God in ons leven te verwelkomen en Hem toe te staan bij ons "verblijf te nemen".

De Samaritaanse vrouw aan wie Jezus bij de put te drinken vraagt, begrijpt het niet, wanneer Jezus tegen haar zegt

dat Hij haar "levend water" (Joh. 4, 10) zou kunnen geven. Jezus bedoelt de Heilige Geest, Degene die Hij in overvloed door het Paasmysterie zal geven en die in ons een hoop wekt die niet teleurstelt. Reeds bij het aankondigen van zijn lijden en dood spreekt Jezus over deze hoop, wanneer Hij zegt: "*maar op de derde dag zal Hij verrijzen*" (Mt. 20, 19). Het betekent vergeving van de Vader ontvangen uit zijn open Hart.

Omdat wij zelf vergeving hebben ontvangen, kunnen wij deze doorgeven aan anderen en troost bieden aan hen die verdriet en pijn ervaren. Om hoop te geven is het soms voldoende vriendelijk te zijn, "om alles opzij te zetten en aandacht te geven, om een glimlach te schenken, om een woord te zeggen dat bemoedigt, om te midden van zoveel onverschilligheid te luisteren.

De vergeving van God, ook door middel van onze woorden en daden, maakt het mogelijk een Pasen van broederschap te beleven.

Uit een Toespraak van Paus Franciscus voor de veertigdagentijd 2021. De komende novenen, waarin ook uw intenties worden opgenomen, zullen worden gehouden, voor de volgende feestdagen: 19 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 17 april: Pasen. *Bid u weer met ons mee?*

Van harte wensen wij u een goede en vruchtbare Veertigdagentijd, een opgang naar een

vreugdevol en Zalig Paasfeest.

Met hartelijke groet,
de zusters van het Cenakel