

Stralend als de dageraad,

Als het zonlicht zondeloos,
Groeïend als een gouden roos,
In een koninklijke staat.

Niets dan licht en niets dan glans,
Als de zon in praal en pracht,
Als de zilv'ren maan bij nacht,
Stijgt Maria naar de trans.

Waar de Godheid in zijn troon
Zetelt in het eeuwig licht,
Staat zij voor zijn aangezicht
En ontvangt de hemelkroon.

O Maria koningin,
Bid tot uw geliefde Zoon
Om ons eeuwig zalig loon,
Treed voor uw getrouwen is.

Uit het Getijdengebed



Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN:NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



*Koningin des hemels
verheug u, alleluja!*

Onze roeping tot heiligheid

Beste Vrienden,

Op 15 augustus vieren we weer het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Hoe moeten wij Maria eren? Wij kunnen haar het beste eren door een heilig leven.

‘In de brief aan de Christenen van Efese zegt de apostel Paulus dat “Christus de Kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen” (Ef. 5, 25-26). Daarom is heiligheid het mooiste gelaat van de Kerk: het is zich bekleden met de gemeenschap in God, met de volheid van zijn leven en van zijn liefde. Zo verstaan we dat heiligheid niet het voorrecht is van enkelen: heiligheid is een geschenk dat aan allen aangeboden wordt, niemand uitgezonderd, en daarom is het een onderscheidend kenmerk van elke Christen.

We zijn geroepen heilig te worden precies door met liefde te leven en ons christelijk getuigenis te geven midden in de dagelijkse zorgen. Ieder in de omstandigheden en in de levensstaat waarin je staat. Daar waar je werkt, kun je heilig worden. God schenkt je de genade heilig te worden. God deelt zich aan jou mee”. Altijd, op gelijk welke plaats kan men heilig worden, dat wil zeggen: kan men zich openstellen voor de genade die binnen in ons werkt en ons tot heiligheid brengt. Ben je vader of grootvader?

Wees heilig door met vuur je kinderen en kleinkinderen Jezus te leren kennen en na te volgen. Hiervoor is veel geduld nodig, om een goede vader, een goede grootvader, een goede moeder, een goede grootmoeder te zijn: en in dit geduld ontstaat de heiligheid: Ziezo: elke levensstaat leidt tot heiligheid, altijd!

Thuis, op straat, op het werk, in de Kerk, op elke ogenblik en in jouw levensstaat kan een weg naar heiligheid beginnen. Laten jullie je niet ontmoedigen die weg te gaan. Het is God zelf die ons de genade schenkt. De Heer vraagt alleen dit: dat wij in gemeenschap met Hem en ten dienste van de broeders leven.’

Uit de exhortatie ‘Gaudete et exultate’ van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag.

In ons noveengebed rond de komende Mariafeesten, waarin wij vooral vragen om een spoedig einde van de coronacrisis, bidden wij ook voor u en al uw intenties. U mag ze ons ook gerust laten weten.

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

22 augustus: Maria Koningin

8 september: Maria Geboorte

15 september: Maria van smarten

en de rozenkransmaand oktober.

Van harte wensen wij u een goede en gezegende vakantietijd. Wij wensen en bidden u vooral gezondheid toe.

Met hartelijke groet,

de zusters van het Cenakel in Utrecht.