

Help ons Heer,

**Geeft U ons vrede,
leer ons de vrede,
leid ons naar Uw vrede.
Open onze ogen en onze harten,
en geef ons de moed te zeggen:
“nooit meer oorlog!
Oorlog vernietigt alles. “
Stort in ons de moed
om concrete gebaren te stellen
die vrede opbouwen...
Maak ons bereid te luisteren
naar de kreet van onze medeburgers
die ons vragen
onze wapens om te smeden
tot werktuigen van vrede,
onze angst om te vormen
tot vertrouwen
en onze spanningen
tot vergiffenis te maken. Amen.**

Paus Franciscus

Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien,
waar niemand een spoor van vindt.



Er is geen ver-
wachting van
leven,
tenzij in de dood
van het zaad,
wij moeten de
aarde vergeven,
dat zij ons ster-
ven laat.

O, Zaaier, ga uit om te zaaien,
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond.

Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN: NL44INGB0000266075

www.kloostercenakel.nl

mc@kloostercenakel.nl

Tel. 030-2435167



Veertigdagentijd 2020

Beste Vrienden,

De parabel van het zaad dat in de akker wordt gestrooid, zoals in Mattheüs 13, spreekt vandaag tot elk van ons zoals hij tweeduizend jaar geleden tot de toehoorders van Jezus sprak. We worden eraan herinnerd dat we de grond zijn waarin de Heer onvermoeibaar het zaad van zijn Woord en van zijn liefde uitstrooit. Met welke gesteltenis nemen we het op? We moeten ons de vraag stellen: hoe is ons hart? Op welke ondergrond lijkt het: op de weg, op de rotsgrond, op de doornstruiken? Het hangt van ons af of we goede aarde worden zonder doornen noch stenen, maar ontgonnen en met zorg bewerkt, zodat ze voor onszelf en voor onze broeders goede vruchten kan voortbrengen.

En het zal ons goed doen niet te vergeten dat ook wij zaaiers zijn. God zaait het goede zaad. We moeten ons de vraag stellen: welk soort zaad komt uit ons hart en uit onze mond? Onze woorden kunnen veel goed en ook veel kwaad doen; ze kunnen genezing brengen en kwetsen; ze kunnen aanmoedigen en ontmoedigen. Weet wel: belangrijk is niet wat ons hart en onze mond binnenkomt, maar wat eruit komt. De Boze wil niet dat het zaad van het Evangelie in het hart van mensen ontkiemt.

Het zaad dat in de vruchtbare grond valt, dat zijn de

mensen die het woord horen, het opnemen, het bewaren en het begrijpen, zo draagt het vrucht.

“Dat de Maagd Maria ons door Haar voorbeeld moge leren het Woord te ontvangen, het te bewaren en in ons en de anderen vrucht te laten dragen.”

Dit was de wens van Paus Franciscus in zijn *toespraak bij het Angelus op zondag 13 juli 2014*

Laten wij, bemoedigd door deze woorden op weg gaan naar Pasen, het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer En vragen dat ook ‘wij door zijn lijden en sterven gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis’. Zo bidden wij elke dag in ‘de Engel des Heren’.

De komende novenen, waarin ook uw intenties worden opgenomen, zullen worden gehouden, voor de volgende feestdagen:

19 maart: St. Jozef;

25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap);

12 april: Pasen.

Bidt u weer met ons mee?

Van harte wensen wij u een goede en vruchtbare Veertigdagentijd, dat het een opgang mag zijn, samen met de Heer en met elkaar, naar een

Gezegend en vreugdevol Paasfeest.

Met hartelijke groet,
de zusters van het Cenakel in Utrecht