



Ontroerd
door de vreugde van het geven,
vragen wij U,
Kind van Bethlehem,
mogen Uw tranen ons wekken
uit onze onverschilligheid,
onze ogen openen voor wie lijdt.

Moge Uw tederheid onze gevoeligheid wekken
en maken dat wij ons uitgenodigd weten U te erkennen
in iedereen die in onze steden aankomt,
in onze geschiedenis, in ons leven.
Mochten wij ons door Uw revolutionaire tederheid
uitgenodigd voelen ervoor te zorgen
dat er hoop is en tederheid.

Paus Franciscus

Ps. Indien u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen wilt u ons dan een berichtje sturen.



Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

24 december: nachtmis 20.00 uur met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.

Eerste kerstdag: eucharistie 9.00 uur.

Tweede kerstdag: eucharistie 9.00 uur.

Nieuwjaarsdag: eucharistie 9.00 uur.

Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT
T. 030 243 51 67

IBAN:NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



Jaaroverzicht

Zuster Maria Luca



Nadat wij ons jaaroverzicht van 2018 hadden geschreven overleed op 2 november onze dierbare medezuster Zr. Maria Luca. Zij was de laatste zuster van onze kleine gemeenschap die bij onze missiezusters in Uden gedurende bijna twintig jaar een bijzonder goede verzorging hebben gekregen. We zullen onze missiezusters daar steeds dankbaar voor blijven. Ook Zr. Maria Luca zullen wij niet gauw vergeten. Zij heeft heel veel betekend voor onze gemeenschap en zal zeker een goede voorspreekster voor ons blijven bij de Heer.

De aanbiddingsgemeenschap bestaat momenteel uit 44 mensen die op vaste tijden in onze kapel aanbidding houden overdag of in de avonduren en/of van vrijdag op zaterdag in de nacht. Naast dit aantal zijn er nog meerdere mensen die voor aanbidding komen, maar zich door omstandigheden niet kunnen vastleggen. Af en toe zijn we helaas genoodzaakt de kapel in de middagtijd voor een of enkele uurtjes te sluiten. Daarom zijn we weer op zoek naar nieuwe aanbidder die zich willen inschrijven.



Sacramentsdag



Evenals voorgaande jaren was er ook nu veel belangstelling voor de Eucharistie en de processie rond ons klooster op Sacramentsdag (23 juni). Om 14.00 uur celebreeerde pater Anthony M. Varghese SVD uit India de eucharistie in onze aanbiddingskapel. De zang werd verzorgd door een Afrikaans koor. Aansluitend was de Sacramentsprocessie. Hierbij zong een Filipijns koor. Na afloop van de processie was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de gasten kleine gerechten en/of wat te drinken hadden meegebracht.

20 jaar Utrecht

Op 13 augustus 1999 namen wij onze intrek in het Utrechtse Klooster Cenakel. Het voormalig parochiecentrum van de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk was voor de nieuwe bestemming verbouwd. De bijbehorende kapel werd omgedoopt tot 'St. Ludgerus Aanbiddingskapel' en kreeg een nieuwe ingang aan de St.- Bonifaciusstraat. Wij herdachten op 1 juni met een feestelijke Eucharistie in dankbaarheid dat we ons twintig jaar geleden in Utrecht vestigden. Belangstellenden waren van harte uitgenodigd voor deze Eucharistie,

die werd gecelebreerd door Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.



Een week later vierden wij dit feest samen met onze SVD-medebroeders en SSps-medezusters. Het was een heel mooi en geslaagd feest, waar wij nog graag aan terugdenken.

Op 1 september vierden wij het in een overvolle kapel met onze Filipijnse vrienden en op 8 september, het feest van Maria Geboorte, met de St.-Jacobus geloofsgemeenschap, die ook met ons vertrouwd is door de maandelijkse Eucharistie samen met ons, waar wij ook heel blij mee zijn.

Generaal Kapittel

Op 18 juni begon in Bad Driburg, in ons generalaathuis in Duitsland, ons generale kapittel, dat eens in de 8 jaar daar plaats vindt. Er werd een nieuwe algemene overste gekozen, na vijftig jaar hebben we nu weer een Duitse algemene overste nl. Moeder Maria Magdalena met enkele nieuwe raadzusters. Maar o wee, helaas werd onze Indonesische medezuster Lusia Maria als raadzuster in het generale bestuur gekozen. Een grote eer voor ons, maar natuurlijk missen wij haar zeer, want we zijn hier nu maar met vier zusters over. We hopen dus dat we binnen niet al te lange tijd een andere zuster erbij zullen krijgen.

Beste Vrienden,



Een nieuw liturgisch jaar staat voor de deur. Op 1 december begint de Advent, de voorbereidingstijd op het kerstfeest, het hoogfeest van de geboorte van Jezus, onze Heer.

Maria "bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats

was in de herberg" Lc. 2,7

In deze eenvoudige maar duidelijke bewoordingen, brengt Lucas ons binnen in het hart van deze heilige nacht: Maria geeft ons het Licht. Een eenvoudig verhaal om ons onder te dompelen in de gebeurtenis die onze geschiedenis voor altijd verandert. Alles werd in deze nacht bron van hoop.

Door een besluit van de keizer, zien Maria en Jozef zich verplicht te vertrekken. Zij moesten hun verwanten, hun huis en streek verlaten en zich op weg

begeven voor de telling. Een allesbehalve gerieflijk noch gemakkelijk traject voor een jong stel dat op het punt staat een kind te krijgen: zij waren verplicht hun streek te verlaten. In hun hart waren zij vol hoop en toekomst omwille van het kind dat gaat geboren worden; maar hun stappen werden bezwaard door de onzekerheid en gevaren die eigen zijn aan wie zijn huis moet verlaten. Daarna werden zij geconfronteerd met wat misschien nog het moeilijkste is: aankomen in Bethlehem en de ervaring opdoen dat men daar niet verwacht wordt, een streek waar voor hen geen plaats is.

En juist daar, in deze situatie, in die uitdaging, geeft Maria ons de Emmanuel. De Zoon van God moest geboren worden in een stal omdat de zijnen voor Hem geen plaats hadden. "Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet" Joh. 1, 11.

En daar ... in het donker van een stad die ruimte noch plaats heeft voor de vreemdeling die van ver komt, in het donker van een stad in volle beweging en die in dit geval, de anderen liever de rug lijkt toe te keren, precies daar, wordt de revolutionaire vonk van Gods tederheid ontstoken. In Bethlehem wordt een kleine bres geslagen voor wie hun grond, vaderland en dromen verloren hebben, zelfs voor wie bezweken zijn voor de verstikking van een gesloten leven.

In de voetstappen van Jozef en Maria zijn vele stappen verborgen. Wij zien hele gezinnen die zich vandaag verplicht zien te vertrekken. Wij zien miljoenen mensen die verplicht worden afscheid te nemen van hun verwanten, die uit hun land gezet worden. In vele gevallen is dit vertrek met hoop en toekomst geladen; in vele andere heeft dit vertrek slechts één naam: overleven.

Het Kind van Bethlehem geeft zich opdat wij het in de armen zouden nemen, opheffen en omhelzen. In dit Kind nodigt God ons uit ervoor te zorgen dat er hoop is. Hij nodigt ons uit als wachten te zijn voor de vele mensen die bezweken onder het gewicht van de wanhoop die ontstaat door het feit vele deuren gesloten te vinden. Mochten wij ons uitgenodigd voelen ervoor te zorgen dat er hoop is en tederheid."

Uit de homilie van Paus Franciscus op 24 december 2017.

Beste vrienden,

Ten slotte willen wij u, van harte danken voor uw meeleven, uw meebidden en voor uw steun. Dat is werkelijk altijd weer een bemoediging voor ons. Wij hopen dat dit Kerstfeest u veel vreugde en vrede mag brengen, die ook in het nieuwe jaar met u mee blijft gaan. Zo wensen wij u van harte een

Zalig Kerstfeest en een rijk gezegend 2020.

De zusters van het Cenakel in Utrecht