

Jezus zei:

Gelukkig de armen,
voor jullie is het koninkrijk van God.
Gelukkig die nu honger hebben,
jullie zullen volop te eten hebben.
Gelukkig die nu huilen,
jullie zullen lachen.
Gelukkig zijn jullie
als de mensen je haten,
als ze je buitensluiten, beschimpen
en je naam door het slijk halen
omwille van de mensenzoon;
dans die dag van blijdschap,
want, vergeet niet,
in de hemel wacht jullie
een rijke beloning.

Lk 6, 20-23



Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN: NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl
Tel: 030-243 5167

'Wij zijn allen geroepen
om heilig te zijn
door in liefde te leven
en ieder
in de bezigheden
van iedere dag,
daar
waar hij zich bevindt
een eigen getuigenis
af te leggen'.

'Wees blij en juich' 14

Veertigdagentijd 2019

Beste Vrienden,

Dit jaar nemen wij als thema voor de veertigdagentijd de woorden van Jezus: 'Wees blij en juich', de tekst die paus Franciscus koos als naam voor zijn apostolische exhortatie van 2018 over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.

'Jezus spreekt deze woorden tot allen die omwille van Hem vervolgd en vernederd worden. De Heer vraagt alles van ons en op zijn beurt schenkt Hij ons het ware leven, het geluk waarvoor wij geschapen zijn. Hij wil dat we heiligen zijn en dat we geen genoegen nemen met een kleurloos en middelmatig bestaan. Vanaf de allereerste bladzijden van de Bijbel horen wij in velerlei toonaarden de oproep tot heiligheid. Zo sprak de Heer tot Abraham: "Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven" (Gn 17.1).

Kijken we naar de heiligheid die aanwezig is in het geduld van Gods volk: bij ouders, die hun kinderen met zoveel liefde opvoeden, bij mannen en vrouwen die hard werken voor het levensonderhoud van hun gezin, bij zieken en ouderen die blijven glimlachen. Heel vaak is de heiligheid te vinden naast onze deur: mensen die in ons mid-

den wonen en daar Gods aanwezigheid weerspiegelen. Laten we moed putten uit de tekenen van heiligheid die de Heer ons toont doorheen de meest eenvoudigen van dit volk. Vooral door het geloof en de liefde te beleven, verspreidt het zijn levend getuigenis. De Heer richt de oproep tot heiligheid tot elk van ons, ieder van ons spreekt Hij persoonlijk aan: "Wees heilig, omdat Ik heilig ben" (Lv 11,44).

Laten wij de Heilige Geest vragen om een vurig verlangen naar heiligheid over ons uit te storten, tot meerdere eer en glorie van God en laten wij elkaar bij deze inspanning bemoedigen. Zo zullen wij een geluk delen dat de wereld ons niet kan afnemen.'

(Deze tekst is ontnomen aan de exhortatie 'Wees blij en juich' van Paus Franciscus.)

Beste Vrienden,

Voor de feestdagen: 19 maart: de h. Jozef,

25 maart: Aankondiging van de Heer

en voor Pasen houden wij weer onze novenen voor de grote noden van Kerk en wereld. We nodigen u uit met ons mee te bidden. U kunt er gerust uw persoonlijke intenties bij insluiten.

Van harte wensen wij u een gezegende Veertigdagentijd als een opgang naar een

een blij en Zalig Pasen!

De zusters van het Cenakel in Utrecht