

Ik zing van ganser harte voor de Heer,
Ben opgetogen om mijn God en Redder,
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,
Maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen
Dat Hij zo grote dingen aan mij deed,
En alle eeuwen stemmen met mij in:
De Heer is machtig en zijn Naam is heilig.

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
Naar allen die eerbiedig met Hem leven;
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
Al onze eigenwaan ontmaskert Hij.

Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
Arme en kleine mensen maakt Hij groot,
Wie honger hebben geeft Hij overvloed,
En rijken stuurt Hij heen met lege handen.

Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven.
Altijd bezorgd om Israel, zijn dienstknecht.
Zo had Hij het beloofd aan onze Vadersen,
Aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.

Lucas 1:46-56



Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN:NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



*Met uw kind ons zo genegen,
geef Maria ons uw zegen.*

Augustus 2018

Maria, een genade voor heel het Godsvolk

Beste Vrienden

Het is door Maria dat de Zoon van God de lichamelijke aanneemt. Maar het *moederschap van Maria beperkt zich niet daartoe*: door haar *geloof* is zij ook de eerste leerling van Jezus en dat verruimt haar moederschap. Het zal het geloof van Maria zijn, dat in Kana het eerste wonderbare teken veroorzaakt en bijdraagt om het geloof van de leerlingen te wekken. Met hetzelfde geloof is Maria aan de voet van het kruis aanwezig en ontvangt zij de apostel Johannes als zoon; en tenslotte wordt zij na de verrijzenis, de biddende Moeder van de Kerk over wie de Heilige Geest op Pinksteren met kracht neerdaalt. Als moeder heeft Maria een heel bijzondere taak, Zij plaatst zich tussen haar Zoon Jezus en de mensen in de realiteit van hun tekorten, behoeften en lijden. Zij spreekt ten beste, in het besef dat zij als moeder de noden van de mensen bij Haar Zoon kan, of eerder moet brengen, vooral van de zwaksten en meest noodlijdenden.

Doven wij de hoop in hun hart niet; verstikken wij hun verwachtingen naar vrede niet! Het is belangrijk dat iedereen, burgerlijke, educatieve, caritatieve en kerkelij-

ke instellingen, zich engageren om aan vluchtelingen, migranten en iedereen, een vredevolle toekomst te waarborgen. Moge de Heer ons verlenen, dat wij ons edelmoedig inzetten voor een meer solidaire en gastvrije wereld. Ik nodig u uit daarvoor te bidden, terwijl ik het jaar 2018 dat pas begonnen is, samen met u toevertrouw aan Maria, de Moeder van God en onze Moeder.

De oude Russische monniken, mystieken, zeiden dat men zich in tijden van geestelijke verwarring moet verzamelen onder de mantel van de Heilige Moeder van God. Bidden wij zoals zij het ons leerde, denkend aan de vele onrust van vandaag en vooral aan de migranten en vluchtelingen. *Paus Franciscus op wereldvrede dag 1-1-18.*

In ons noveengebed rond de komende Mariafeesten nemen wij weer graag uw intenties op. U mag ze ons gerust laten weten.

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

22 augustus: Maria Koningin

8 september: Maria Geboorte

15 september: Maria van smarten

en de rozenkransmaand oktober.

In november gedenken wij uw dierbare overledenen.

Van harte wensen wij u een mooie vakantietijd toe onder de liefdevolle blik van Maria.

Met hartelijke groeten,

de zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden.