

God, schepper en Heer,

Sticht uw koninkrijk in ons midden:  
Een rijk van waarheid en leven,  
Een rijk van heiligheid en genade,  
Een rijk van recht, liefde en vrede.

Laat daarom uw Zoon aan het woord komen,  
Dat Hij met zijn woord  
gezag mag hebben over ons.  
Een koning van vrede en verzoening.  
Houd ons zo bij elkaar, opgebouwd rond uw zoon,  
ons fundament, onze hoeksteen en samenhang.  
Laat ons zijn woord als een opdracht bewaren,  
uw stadsplan van vrede,  
uw droom van gerechtigheid.

En schenk ons uw Geest  
Als een bindende kracht in ons midden;  
Om de ziel van ons geloof  
Een lichaam van vrede te geven  
Maak ons stadhouders van vrede,  
Van vrede op aarde.

P. Penning de Vries S.J.

*Ikzelf  
sta je terzijde,  
Ik zal je  
overal beschermen,  
waar je ook  
heengaat...*

Genesis 28:15

Veertigdagentijd 2018

Beste Vrienden,

De kersttijd is nog maar nauwelijks voorbij of we staan alweer voor Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd.

De Kerk heeft de **Veertigdagentijd** ingesteld als een tijd van voorbereiding voor Pasen en de hele betekenis van deze veertig dagen betreft dus licht van het paasmysterie waarop het georiënteerd is. We kunnen ons de Verrezen Heer voorstellen, die ons roept om uit onze duisternis te komen, en we gaan de weg naar Hem, die het Licht is.

En de **Veertigdagentijd** is een reis richting de Verrezen Jezus, het is een periode van boetedoening, ook van versterking, maar niet als een doel in zichzelf, maar veeleer erop afgestemd om ons met Christus weer te doen opstaan, om onze doop-identiteit te vernieuwen, namelijk, om weer herboren te worden "vanuit den hoge", vanuit Gods liefde (cf. Joh. 3,3). Daarom is de Vasten vanuit haar aard **een tijd van hoop**.

En deze veertig dagen zijn, voor ieder van ons ook, een uittocht uit slavernij, uit zonde, naar vrijheid, naar de ontmoeting met de Verrezen Christus.

Iedere stap, iedere poging, iedere beproeving, iedere val en ieder nieuw begin is alleen zinvol in het heilsplan van God, die leven wil voor zijn volk en niet dood, vreugde en geen verdriet.

Jezus' Pasen is zijn exodus, waarmee Hij voor ons de weg heeft geopend om vervuld, eeuwig en gezegend leven te

verkrijgen. Om deze weg te openen, deze doorgang, moest Jezus zich ontdoen van zijn glorie, zichzelf vernederen, gehoorzaam zijn tot de dood en tot de dood op het kruis. Voor ons de weg naar eeuwig leven openen, kostte Hem al zijn bloed, en dankzij Hem zijn wij gered van de slavernij van de zonde.

Hij ging ons voor met zijn uittocht, en wij gaan door de woestijn dankzij Hem en achter Hem. Hij werd voor ons verleid en Hij versloeg de verleider voor ons, maar met Hem moeten we ook de verleidingen onder ogen zien en ze overwinnen.

Hij geeft ons het levende water van zijn Geest, en het is aan ons uit zijn bron te putten en te drinken, in de sacramenten, in gebed, in aanbidding. Hij is het licht dat de duisternis overwint, en ons wordt gevraagd de kleine vlam te doen ontbranden die ons op de dag van onze doop werd toevertrouwd.

*Uit: Toespraak van paus Franciscus van 1 maart 2017.*

*Beste Vrienden,*

*Voor de feestdagen: 19 maart: de h. Jozef, 9 april: Maria boodschap en voor Pasen houden wij weer onze novenen voor de grote noden van Kerk en wereld. We nodigen u uit met ons mee te bidden. U kunt er gerust uw persoonlijke intenties bij insluiten. Van harte een gezegende Veertigdagentijd als voorbereiding op een*

*een gelukkig en Zalig Pasen!*

*De zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden*