

**Gedenk**, o allermildste Maagd Maria,  
dat het nog nooit gehoord is,  
dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam,  
die om Uw hulp kwam smeken  
en om Uw bijstand vroeg,  
door U in de steek werd gelaten.  
Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U,  
o Maagd der Maagden  
en kniel hier voor U  
in mijn armzaligheid en zonde.  
O Moeder van het woord,  
versmaad mijn woorden niet,  
maar luister genadig  
en wil mij verhoren. Amen.  
(Memorare 17<sup>e</sup> eeuw)



‘Zie daar  
uw moeder.’

Augustus 2017

## Maria, moeder van de Kerk en onze moeder

Beste Vrienden,

‘Op het cruciale ogenblik, voor Hij het werk dat zijn Vader Hem had toevertrouwd, voleindigd had, zei Jezus tot Maria: "Vrouw, zie daar uw zoon". Vervolgens zei Hij tot zijn geliefde vriend: "Zie daar uw moeder"(Joh. 19, 26-27). Jezus liet ons zijn moeder om *onze* moeder te worden. Slechts nadat Hij dat gedaan had wist Jezus dat "nu alles volbracht was" (Joh. 19, 28). Aan de voet van het kruis, op het ultieme uur van de nieuwe schepping, voert Christus ons naar Maria. Hij bracht ons bij haar omdat Hij niet wilde dat wij op weg zouden gaan zonder een moeder. In dit moederlijke beeld lezen onze mensen al de mysteries van het Evangelie.

Op het kruis kijkt Jezus naar Zijn Moeder en vertrouwt Haar de apostel Johannes toe: ziedaar uw zoon. Iedereen is door Johannes vertegenwoordigd, ook wij, en Jezus' liefdesblik vertrouwt ons toe aan de moederlijke bescherming van Zijn Moeder. Maria zal zich een andere liefdesblik herinnerd hebben, toen Zij een jonge vrouw was: de blik van God de Vader, die haar nederigheid had gezien, haar kleinheid. Maria leert ons dat God ons niet verlaat, Hij kan grote dingen doen zelfs met onze zwak-

heid. Laten wij Hem vertrouwen! Kloppen wij aan de deur van Zijn hart!

Op de dikwijls zo moeizame weg, zijn wij niet alleen, wij zijn met velen, wij zijn een volk en de blik van de Maagd Maria helpt ons elkaar meer als broeder en zuster te zien! Moge Maria ons leren deze blik te hebben die probeert te verwelkomen, te vergezellen, te beschermen. Leren wij elkaar te zien onder de moederlijke blik van Maria! Zien wij naar de meest verlatenen, zieken, zij die niets hebben om van te leven, zij die Jezus niet kennen, probleemjongeren, jongeren die geen werk vinden. Laat ons geen angst hebben naar buiten te gaan en onze broeders en zusters met de blik van de Maagd Maria te zien. Zij nodigt ons uit echte broeders te zijn van elkaar.

*Deze tekst is ontnomen uit een toespraak van Paus Franciscus.*

In ons noveengebied rond de komende Mariafeesten nemen wij weer graag uw intenties op. U mag ze ons gerust laten weten.

*15 augustus: Maria Tenhemelopneming*

*22 augustus: Maria Koningin*

*8 september: Maria Geboorte*

*15 september: Maria van smarten  
en de rozenkransmaand oktober.*

Van harte wensen wij u een mooie en gezegende vakantietijd toe.

Met hartelijke groeten,

de zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden.