

Kom Heilige Geest,

Geest van Waarheid
die ons vrij maakt.
Geest van storm
die ons onrustig maakt,
Geest van moed
die ons sterk maakt,
Geest van vuur
dat ons geloofwaardig maakt.
Geest van liefde
die ons één maakt,
Geest van vreugde
die ons gelukkig maakt,
Geest van vrede
die ons vergevingsgezind maakt,
Geest van hoop
die ons vriendelijk maakt.
Kom Heilige Geest!

Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN:NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST
VAN DE ALTIJDURENDE AANBIDDING
Pinksteren 2017

Beste Vrienden

Nu het hoogfeest van Pinksteren nadert gaan wij opnieuw in de leer bij onze paus Franciscus:

“IK ZAL U NIET VERWEESD ACHTERLATEN (Joh 14,18)

Jezus' zending die haar hoogtepunt bereikt in de gave van de Heilige Geest, had dit wezenlijke doel: *onze band met de Vader herstellen, die door de zonde geschonden werd; ons van wezen tot kinderen maken.*

De apostel Paulus schreef aan de christenen van Rome: “Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” (Rom. 8, 14-15).

Dat is de band die opnieuw aangeknoopt wordt: Gods vaderschap wordt in ons hersteld dank zij het verlossingswerk van Christus en de gave van de Heilige Geest.

“Ik zal u niet verweesd achterlaten.” Vandaag doen deze woorden van Jezus ons tevens denken aan de moederlijke aanwezigheid van Maria in het Cenakel. Jezus' moeder is te midden van de gemeenschap van de leerlingen die in gebed bijeen zijn: Zij is de levende gedachtenis aan de Zoon en de levende aanroeping van de Heilige Geest. Zij is de Moeder van de Kerk. Op Haar voorspraak vertrouwen wij bijzonder de christenen en gemeenschappen toe die op dit moment het meest nood hebben aan de kracht van de Geest die Vertrouster en Voorspreker is, de Geest van waarheid, vrijheid en vrede.”

In de negen vóór Pinksteren nemen wij weer graag uw intenties op. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee? Natuurlijk denken wij zoals altijd vooral aan de grote noden van Kerk en wereld.

Wij wensen u van harte een

vreugdevol en inspirerend Pinksterfeest toe.

Met hartelijke groeten,
de zusters van het Cenakel,
in Utrecht en Uden.