

God,
Wees ons **barmhartig** en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn,
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
Geef dat de volken u eren, o God,
dat alle volken U eren.
Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.
Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
De aarde gaf ons haar vruchten,
de zegen van onze God.
God geve ons zo zijn zegen,
dat heel de aarde Hem vreest.
psalm 67



Veertigdagentijd in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid,
8 december 2015 tot 20 november 2016.

*'Weest barmhartig
zoals uw hemelse Vader barmhartig is.'* Luc. 6, 36

Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: *barmhartig als de Vader*. Het is een levensprogramma dat even veeleisend als rijk aan vreugde en vrede is. De opdracht van Jezus is gericht tot allen die luisteren naar zijn stem (vgl. Luc. 6, 27). Om tot barmhartigheid in staat te zijn moeten wij dus op de eerste plaats luisteren naar het Woord van God. Dat betekent de waarde van de stilte terugvinden om het Woord dat tot ons wordt gericht, te overdenken. Zo is het mogelijk naar de barmhartigheid van God te kijken en dit te aanvaarden als eigen levensstijl.

In de barmhartigheid hebben wij het bewijs van hoe God liefheeft. Hij geeft geheel zichzelf, voor altijd, om niet en zonder iets daarvoor terug te vragen. Hij komt ons te hulp, wanneer wij Hem aanroepen. Het is mooi dat het dagelijks gebed van de Kerk begint met de woorden: "Mijn God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen" (Ps. 70, 2). De hulp die wij inroepen, is al de eerste stap van de barmhartigheid van God jegens ons. Hij komt ons redden uit de toestand van zwakte waarin wij leven. En zijn hulp bestaat erin ons zijn aanwezigheid en nabijheid te doen begrijpen.

Dag voor dag kunnen ook wij, geraakt door zijn medelijden, medelijden betonen jegens allen.

Laten wij onze ogen openen om te kijken naar de ellende van de wereld, de wonden van zoveel broeders en zusters die van hun waardigheid zijn beroofd, en laten wij ons uitgedaagd voelen om naar hun kreet om hulp te luisteren. Laten onze handen hun handen schudden en laten wij hen naar ons toe trekken, opdat zij de warmte van onze aanwezigheid, van vriendschap en broederschap voelen.

Uit: Paus Franciscus, brief over het jaar van de barmhartigheid.

Laten wij, bemoedigd door deze woorden op weg gaan naar Pasen.

De komende novenen, waarin ook uw intenties worden opgenomen, zullen worden gehouden, voor de volgende feestdagen:

19 maart: St. Jozef; 27 maart: Pasen;

4 april: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap);

Bidt u weer met ons mee?

Van harte wensen wij u een goede en vruchtbare Veertigdagentijd, dat het een opgang mag zijn, samen met de Heer en met elkaar, naar een

Gezegend en vreugdevol Paasfeest.

Met hartelijke groet,
de zusters van het Cenakel, in Utrecht en Uden