

God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader die de Liefde bent en het Leven,
maak dat door Uw Zoon, Jezus Christus,
- geboren uit een vrouw - en door de heilige Geest
- bron van de goddelijke liefde - elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opeenvolgende generaties;
maak dat Uw genade
de gedachten en de werken van de echtgenoten
op het welzijn richt van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld;
maak dat de liefde,
gesterkt door de genade van het huwelijks sacrament,
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden;
en maak tenslotte, zo vragen wij U, dat de Kerk,
in en door de gezinnen,
op voorspraak van het heilig Huisgezin van Nazaret,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.
Dat vragen wij U,
die, in eenheid met de Zoon en met de heilige Geest
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde. Amen.

Paus Johannes Paulus II



*Jezus, Maria, Jozef,
waak over onze
gezinnen.*

Klooster Cenakel
St. Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN:NL44INGB0000 266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl

Advent 2015

*Sleutelwoorden voor de kerstmis:
nederigheid, stilte, verwondering, vreugde.*

Kerstmis is al nabij. Wij willen ons voorbereiden om dit grootse geloofsmysterie intens te beleven.

De liturgie van de Advent plaatst Maria in een bijzonder daglicht. De menswording van de Verlosser *begint in haar hart*, in haar "*hier ben ik*" vol van geloof, in haar beantwoording aan de goddelijke oproep. Als wij de authentieke betekenis van Kerstmis willen begrijpen, *kunnen wij naar haar kijken* en haar aanroepen.

Maria is de moeder bij uitstek. Zij helpt ons de sleutelwoorden tot het mysterie van de geboorte van haar goddelijke Zoon te begrijpen:

nederigheid, stilte, verwondering, vreugde.

Bovenal legt zij ons uit wat de *nederigheid* is, opdat God een plaats kan vinden in ons hart dat niet door trots en hoogmoed verduisterd is. Zij wijst ons de weg naar de waarde van de *stilte* die naar het gezang van de engelen en het gehuil van het Kind weet te luisteren, zonder verstrikt te raken in la-

waai en verwarring. Samen met haar gaan wij in intieme verwondering naar de kerststal en zullen wij de eenvoudige en zuivere vreugde smaken die door dit Kind naar de mensheid wordt gebracht. In de Heilige Nacht, gaat er een ster op, "O Dageraad, afglans van het eeuwig licht en Zon der gerechtigheid", die zal oplichten over die in duisternis zijn gezeten of stervende zijn.

Zo helpt de liturgie ons in te stemmen met de positie van de Maagd en met Haar in afwachting te zijn op de geboorte van Christus.

(heilige Joh.P.II 21 dec 2003 voor het Angelus)

Beste Vrienden,

Nu het kerkelijk jaar weer ten einde loopt willen wij u hartelijk danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn. Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing nog steeds konden voortzetten. Ook in het komende jaar hopen wij met uw hulp dit verder te mogen doen, samen met u. Moge de Vrededorst, onze Redder en Verlosser, u en ons allen vervullen met zijn vrede, die de wereld zo broodnodig heeft.

'n Zalig en vreugdevol Kerstfeest!

'n Gelukkig en gezegend Nieuwjaar 2016

De zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden