

Moeder Maria,

eens hebt gij aan de wereld

Jezus gegeven als verlosser,

toon ons ook vandaag

de weg naar Hem.

Schenk ons iets van uw geloof

in donkere dagen,

iets van uw vreugde

om hetgeen God voor ons doet,

iets van uw luisterbereidheid

naar Jezus' woord.

En help ons Hem na te volgen

zoals gij het hebt gedaan

in eenvoud en dienstbaarheid.

Amen

Klooster Cenakel
St. Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN:NL44INGB0000 266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



**MET UW KIND, ONS ZO
GENEGEN,
GEEF, MARIA, ONS UW
ZEGEN.**

Augustus 2015

Beste Vrienden,

Als Maria haar bloedverwante Elizabeth bezoekt zingt zij haar lofzang, het 'Magnificat'. Daarin lezen wij:

'Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van nu af prijst ieder geslacht mij zalig' Lc.1,48.

Maria is ons voorbeeld van naastenliefde. Door haar bezoek heeft Maria aan Elizabeth niet alleen materiële hulp geboden, dat ook, maar zij heeft haar Jezus, die al in haar schoot leefde, gebracht. Jezus in dat huis brengen betekende de volle vreugde brengen, die van Jezus en van de Heilige Geest komt en die zich uit in belangeloze liefde bij het delen, het hulp bieden en elkaar verstaan.

Onze Lieve Vrouw wil ook aan ons allen de grote gave brengen, die Jezus is. En met Hem brengt zij ons zijn liefde, zijn vrede, zijn vreugde. Zo gelijkt de Kerk op Maria. De Kerk brengt Jezus. De Kerk moet de naastenliefde van Jezus brengen. En wij, wij die de Kerk zijn? Welke liefde brengen wij naar de anderen? De liefde moet belangeloos zijn zoals de zijne.

De werkelijkheid die Maria ons leert is heel mooi: altijd met Jezus verenigd zijn, ook wanneer het er op aankomt Hem op de kruisweg te volgen.

Vragen we de Heer dat Hij ons zijn genade schenkt, zijn kracht, zodat zich in ons leven het beeld van Maria, Moeder van de Kerk, weerspiegelt. Zo zij het!

Deze tekst is ontnomen uit een toespraak van Paus Franciscus.

'De Mariafeesten van augustus en september komen weer in zicht:

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

22 augustus: Maria Koningin

8 september: Maria Geboorte

*15 september: Maria van smarten
en de rozenkransmaand oktober.*

In ons noveengebed rond deze feestdagen nemen wij weer graag al uw intenties op. U mag ze ons gerust laten weten.

Wij nodigen u ook uit om met ons mee te bidden voor de grote noden van Kerk en wereld, vooral die delen in de wereld die het meest getroffen worden door oorlog, terreur en rampen.

Van harte wensen wij u een mooie en gezegende vakantietijd toe.

Met hartelijke groeten,

de zusters van het Cenakel
in Utrecht en Uden.