

## Gebed tot de heilige Geest

O heilige Geest,  
Ziel van mijn ziel,  
Ik aanbid U,  
verlicht me, leid me.  
Zeg me wat ik moet doen;  
geef mij uw bevelen.  
Ik beloof dat ik me zal  
onderwerpen en aannemen  
al wat me zal overkomen.  
Maak mij slechts uw heilige  
wil bekend.

Kardinaal Mercier

# *Pinksteren 2015*



Pinksteren2015

Beste Vrienden,

**'Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak'**, lezen we in het pinksterverhaal en **'Allen werden vervuld van de heilige Geest.'** (Hand.2)

'Theologen van vroeger zeiden: de ziel is als een zeilboot, de heilige Geest is de wind die in het zeil blaast om de boot vooruit te laten gaan, de windstoten zijn de gaven van de Geest. Zonder zijn stuwning, zonder zijn genade, gaan we niet vooruit. Hij stuwt ons om de deuren te openen en naar buiten te gaan om het goede leven van het Evangelie te verkondigen en ervan te getuigen. om de vreugde mee te delen van het geloof, van de ontmoeting met Christus.

Wat 2000 jaar geleden in Jeruzalem gebeurde is een gebeuren dat tot ons komt, dat in ieder van ons levendig aanwezig komt. De heilige Geest is de gave bij uitstek van de verrezen Christus aan zijn apostelen, doch Hij wilde dat de Geest iedereen bereikt. Zoals wij in het evangelie gehoord hebben, zegt Jezus: "Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven" (Joh.14,16). Het is de Geest,

de Vertrouster, die moed geeft om de wegen van de wereld te begaan en het Evangelie te brengen. Stellen wij ons de vraag of wij de neiging hebben ons op te sluiten in onszelf, of dat wij ons door de Geest laten openen voor de zending.

Moge ieder van ons zich in harmonie met de Kerk tot de Vader richten om deze gave te vragen. Ook vandaag smeekt de Kerk, zoals bij haar ontstaan, met Maria: **"Veni Sancte Spiritus! - Kom, heilige Geest, doordring het hart van uw gelovigen! Moge het vuur van uw liefde in hen branden!"**

*Bovenstaande tekst is ontnomen aan een overweging van Paus Franciscus van 19 mei 2013.*

In de negen vóór Pinksteren nemen wij weer graag uw intenties op. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?

Wij wensen u van harte een

**bemoedigend en inspirerend Pinksteren toe.**

Met hartelijke groeten,

de zusters van het Cenakel  
in Utrecht en Uden.