

Gebed voor de religieuzen

God, goede Vader,
wij danken u voor allen
die zich op een bijzondere wijze
aan U hebben toegewijd.
In dit jaar van het religieuze leven
vragen wij u:
dat zij, bezield door uw heilige Geest
mogen zijn:
het zout der aarde,
het licht op de kandelaar,
de stad op de berg,
dat zij, zoals Maria,
Uw woord in hun hart
opnemen en bewaren,
opdat het rijke vruchten
mag voortbrengen
voor uw koninkrijk.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Klooster Cenakel

Klooster Cenakel
St. Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN: NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



Veertigdagentijd 2015

Beste Vrienden,

'Verheugt u, juicht, straalt vreugde uit.' *Jes.66,10*
Het is een grote uitnodiging van vreugde. Paus Francis heeft dit jaar uitgeroepen tot jaar van het religieuze leven. Elke Christen en vooral wij, religieuzen, worden in dit jaar van het religieuze leven, opgeroepen om deze boodschap van hoop uit te dragen die rust en vreugde schenkt: de troost van God, zijn tederheid voor allen.

Wij kunnen echter geen boodschappers zijn als we niet eerst de vreugde ervaren van door Hem te worden getroost. De Heer is een Vader en Hij zegt dat Hij voor ons zal doen wat een moeder voor haar kind doet.

Een gemeenschap zonder vreugde is een gemeenschap die uitdooft. Een gemeenschap die rijk is aan vreugde is een echt geschenk van boven voor de broeders en zusters die weten het te vragen en die elkaar kunnen aanvaarden, waarbij zij zich engageren voor het gemeenschapsleven met vertrouwen in de werking van de Geest. De broederlijkheid, zusterlijkheid, zelfs met alle mogelijke verschillen is een ervaring van liefde die conflicten overstijgt.

We worden geroepen om een exodus uit onszelf te nemen en een tocht van aanbidding en dienstbetoon

aan te vatten. Weest dienaars van gemeenschap en van de cultuur van ontmoeting, zegt de paus. De zaligspreking van de armen zelf aan den lijve beleven, wil zeggen dat men het bewijs levert dat de angst voor eenzaamheid en beperking wordt overwonnen door de vreugde van wie echt vrij is in Christus en geleerd heeft lief te hebben.

Deze tekst werd grotendeels ontnomen aan de brief van de congregatie voor de instituten van het gewijde leven en de Sociëteiten van het apostolische leven, aan de religieuzen.

Met Gods hulp willen wij proberen dit waar te maken en zo onze broeders en zusters, ja alle mensen te dienen.

Met dit hernieuwde voornemen gaan wij vol vertrouwen de veertigdagentijd in.

Voor de feestdagen: *19 maart: de h. Jozef, 25 maart: Maria boodschap en voor Pasen* houden wij weer onze novenen voor de grote noden van Kerk en wereld. We nodigen u uit met ons mee te bidden. U mag er weer uw persoonlijke intenties bij insluiten.

Van harte een gezegende veertigdagentijd. Dat deze tijd een opgang moge zijn naar

een vreugdevol en Zalig Pasen!

De zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden