

God die Vrede bent

We zien op hoeveel plaatsen in Uw wereld  
geweld, haat en oorlog mensen uiteen drijven.  
We bidden voor allen die daardoor getroffen worden.  
Wees hen nabij en zegen wat gedaan wordt  
om vrede te stichten.

Raak de harten van mensen  
die met geweld anderen verdrücken  
en breng hen tot bezinning.  
Laat allen die in vrede leven zich inzetten  
om anderen daarin te laten delen.

Bovenal bidden wij dat Uw Rijk van vrede komen zal.  
Dan zal geen volk nog het zwaard trekken  
tegen een ander volk  
en geen mens zal meer weten wat oorlog is.  
Zo bidden wij in de Naam van Jezus Christus,  
Die onze Vrede is. Amen



'Het volk dat ronddwaalt  
in het donker  
ziet een helder licht,  
(Jes 9,1).

Klooster Cenakel  
St. Willibrordusstraat 34  
3553 SM UTRECHT  
T. 030-243 51 67

IBAN: NL44INGB0000266075  
[www.kloostercenakel.nl](http://www.kloostercenakel.nl)  
[mc@kloostercenakel.nl](mailto:mc@kloostercenakel.nl)

## Advent 2014

'Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet  
een helder licht' (Jes 9,1).



Dat volk, dat zijn wij, een volk dat wandelt, en overal om ons heen - en ook in ons - is donker en licht. In de kerstnacht, als het duister de wereld omvat, vindt opnieuw de gebeurtenis plaats die ons altijd verwondert en verbaast: het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht. Een licht dat ons doet nadenken over dit geheim.

"God is licht, en in Hem is geen spoor van duisternis" (1 Joh 1,5). Toch zijn er in onze persoonlijke geschiedenis zowel stralende als donkere momenten, licht en schaduw. Wanneer we God en onze broeders en zusters liefhebben, wandelen we in het licht; maar als ons hart gesloten is, als trots, bedrog of egoïsme in ons de bovenhand voert, dan is er duisternis in ons en om ons heen. "Eenieder die zijn broeder haat - zo schrijft de apostel Johannes - is in de duisternis; hij wandelt in de duisternis, en weet niet waarheen zijn weg hem voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt" (1 Joh 2,11). In de kerstnacht weerklinkt, als een explosie van schitterend licht, de verkondiging van de apostel: "Gods genade is geopenbaard, en het

heeft verlossing mogelijk gemaakt voor alle mensen" (Tit 2,11). In onze wereld is Jezus, geboren uit de Maagd Maria, waarlijk mens en waarlijk God. Hij kwam om ons te bevrijden van duisternis en ons licht te schenken. In Hem werd de genade, de barmhartigheid en de tedere liefde van de Vader geopenbaard: Jezus is de mensgeworden Liefde. Hij is de betekenis van het leven en van de geschiedenis, en heeft zijn tent in ons midden opgeslagen.

Laten we delen in de vreugde van het Evangelie. Ook aan ons zegt de Heer: "Weest niet bevreesd!" (Lc 2,10). Jezus is het licht dat schijnt in de duisternis. Hij is barmhartigheid: onze Vader wil ons altijd vergeven. Hij is onze vrede. Amen.

*Uit een overweging van Paus Franciscus*

Beste Vrienden,

Aan het einde van dit kerkelijk jaar willen wij u van harte danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn. Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten. Ook in het komende jaar hopen wij met uw hulp dit verder te mogen doen, samen met u. De Heer, onze Redder en Verlosser schenke u Zijn vrede, die de wereld niet geven kan.

'n Zalig en vredevol Kerstfeest!  
'n Gelukkig en gezegend Nieuwjaar 2015

De zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden