

Pinkstergebed

De wereld is zo koud, mijn God,
zo vol haat en egoïsme,
van liefdeloosheid, van racisme,
van eigendunk en zelfgenot.

Maar als een flits schiet door mij heen:
Kon ik mijn naaste niet verwarmen?
Brandde het vuur van Gods erbarmen
niet in mijn hart? Was 't koud als steen?

Ik schaam mij zo, want hoeveel keer
liet ik een goede kans voorbijgaan
en liep ik verder, waar ik moest stilstaan?
Vuur van Gods Geest, daal in mij neer!
uit: ' Steeds weer zoeken mijn ogen naar U!



Klooster Cenakel
St.-Willibrordusstraat 34
3553 SM UTRECHT

IBAN:NL44INGB0000266075
www.kloostercenakel.nl
mc@kloostercenakel.nl



Heilige Geest,

Kom en verlicht ons en verval ons hart
met uw liefde en uw goddelijke genade.



Klooster
Cenakel

DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST
VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIJDING

Pinksteren 2018

God heilige Geest, kom ons te hulp!
God heilige Geest, geef dat wij U meer en meer
liefhebben.

Moeder Maria Michaele

Beste vrienden,

Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de heilige Geest. De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en voorbijgangers voelen, en die ons niet de kans geeft gemakzuchtig te worden en een volk te worden dat 'stil zit'.

In de brief aan de Hebreëën wordt de hoop vergeleken met een anker (vgl. Hebr. 6,18-19), en aan dat beeld kunnen we dat van het zeil toevoegen. Waar het anker het voorwerp is dat vastigheid aan de boot geeft en die 'verankerd' houdt te midden van de golvende zee, is het zeil het voorwerp dat de boot doet varen en doet voortgaan over de wateren.

De hoop is echt als een zeil: die verzamelt de wind van de heilige Geest en verandert die in de voortstuwende kracht die de boot, afhankelijk van het doel, naar de open zee doet drijven of naar de oever.

De apostel Paulus besluit zijn brief aan de Romeinen met de volgende wens, en luister goed, aanhoor goed, wat een mooie wens dit is: "Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloedig van hoop, door de kracht van de heilige Geest" (Rom. 15,13). Laten we stilstaan bij de inhoud van deze prachtige woorden. Paus Franciscus 31 mei 2017

U en uw intenties worden, zoals elk jaar, ook nu weer opgenomen in onze novenen voor Pinksteren U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?
Wij wensen u van harte een

hoopvol en inspirerend Pinksteren toe.

Met hartelijke groeten,
de zusters van het Cenakel in Utrecht en Uden